

Transcript: uitgetypte video (1min 38 sec).

Omgeving: zogenaamde vrienden.

Slide: Van wie had u uw eerste drugs gekregen?

Ex-gebruiker: dat weet ik nog wel. Ligt eraan welke drugs maar van cocaïne weet ik precies nog van wie ik dat heb gehad. En ik ga die naam niet zeggen maar het was wel een veel ouder iemand. Dat was een dealer. Maar dat wist ik natuurlijk niet want ik was veertien jaar. Ik wist helemaal niets van dealers af. Hij gaf het gewoon. We zaten bij hem in de auto. En we betaalden hem daarvoor. Tweehonderdvijfentwintig gulden voor een gram. We waren met jongens met wie ik opgegroeid ben. Vrienden.

Ex-gebruikster: van wie ik mijn eerste drugs had gekregen? Dat ga ik niet zeggen voor camera. Maar mijn tweede drugs weet ik ook nog van wie ik die had gekregen. Die naam ga ik ook niet zeggen. Maar later ben ik er wel achter gekomen dat dit een drugsdealer was. Op dat moment besef je dat totaal niet.

Ex-gebruiker: ik was met een vriend in Amsterdam en die was eigenlijk drie jaar ouder. En die zei tegen mij: 'Kom, we gaan voordat we uitgaan even ergens naartoe.' En dat was in een kroeg. En in die kroeg zag ik het een en ander gebeuren en voor ik het wist, was ik om. Want als je een borreltje ophebt dan gaan dingen vanzelf. Niet over nagedacht, gewoon gedaan, want hij doet het, dus ik doe het ook.