

Transcript: uitgetypte video (1 min 17 sec).

Hallucinaties (**ex-cocaïnegebruiker**)

Ex-cocaïnegebruiker: toen zat ik in een politiecel en toen dacht ik dat ik bevrijd zou worden door een motorbende, en ik zat naakt in deze politiecel. Daar is ook een aantekening van gemaakt in Amsterdam bij politie en een psychiatrie-instelling. Achteraf realiseer ik me pas dat ik toen in een psychose (iets denken wat niet werkelijk zo is in video leesbaar) heb gezeten. En dat noemen ze ook wel een cocaïnedelirium.

Dr. Inez Vandenbussche, kind- en jeugdpsychiater: ik ken een jongen, die ervan was overtuigd dat men vergif in zijn eten deed. Dat zijn ouders hem wilden vergiften. En een andere jongen had het gevoel dat hij voortdurend bekropen werd door slangen. Dat die slangen echt in zijn lichaam kwamen. En al wisten die jongens eigenlijk wel dat dit niet waar kon zijn, toch konden zij dit idee niet van zich afzetten en geloofden zij dat. Zij waren daardoor heel erg angstig, gestrest en opgejaagd.